



*Denk aan mij...  
maar niet in de dagen  
van pijn en verdriet.  
Denk aan mij...  
in de stralende zon  
hoe ik was toen ik alles nog kon.*

## Rani Van Hooydonck

*Geboren te Merksem op 6 februari 1997 en zachtjes ingeslapen  
te Wuustwezel in Coda Hospice op 16 februari 2018.*

Dit melden wij u, bedroefd, maar fier op wie zij voor ons was:

Dirk en Sandra Van Hooydonck - Verbist, *haar papa en mama;*

Kevin, *haar broer;*

Paula De Ceuster,

Maria Gorrens, *haar bomma en moemoe;*

Guido en Marleen De Schutter - Van Hooydonck,

Hans en Bjorn,

Elke,

Danny en Ann Verbist - Cornelis,

Sara,

Ivo Verswijvel en Debby Vermeersch,

Jordi,

*haar tantes, nonkels, neven en nichten.*

*Een bijzondere dank aan  
Coda Hospice en de thuiszorg Pessers voor de goede zorgen,  
alsook aan iedereen die ons gesteund heeft.*

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen met ons afscheid van haar te nemen tijdens de uitvaartplechtigheid in de Uitvaartvilla Noorderkempen, Bredabaan 654 te Brasschaat, op **maandag 26 februari 2018 om 11 uur**. Samenkomst en gelegenheid tot condoleren aldaar vanaf 10.30 uur.

Rani's as zal op een later tijdstip een mooie bestemming krijgen.

Rani hield van **rood** en daarom mag je gerust een accessoire of kledingstuk dragen in haar favoriete kleur.

Tot en met donderdag 22 februari kunt u Rani nog groeten in het Funerarium De Meyer, Veldstraat 32 te Brasschaat, na telefonische afspraak a.u.b.: 03 / 651 81 68.

**Correspondentieadres:** Familie Rani Van Hooydonck  
p/a De Meyer Uitvaart, Bredabaan 216, 2930 Brasschaat